

Toespraak ds. Jan Eerbeek, voorzitter Exodus Nederland, bij de opening van Exodus Zuid Limburg in Heerlen, 19 maart 2011

Geachte burgemeester, geachte monseigneur,
beste mensen in en rondom Exodus Zuid Limburg,

Van harte wil ik jullie namens Exodus Nederland feliciteren met de opening van het Exodushuis hier in Heerlen. Ik herinner me nog goed hoe we onze eerste oriënterende besprekingen hadden over de wens voor een eigen Exodus in Zuid Limburg. Ik vond het toen heel mooi dat het Exodusverhaal ook in het zuiden tot leven kwam. Na de weg die jullie gegaan zijn, is hier vandaag het resultaat van jullie langdurige en volhardende inspanningen te zien.

Al die inspanningen om tot dit huis te komen, waren erop gericht om mensen die in de gevangenis hebben gezeten, weer thuis te brengen in de Limburgse samenleving. In Exodus werken we eraan om de eigen mogelijkheden van onze bewoners tot ontwikkeling te brengen. En we werken eraan dat ze maatschappelijke kansen krijgen om een nieuwe levensweg zonder criminaliteit te gaan.

Exodus. Uit een niet gewenst bestaan een nieuw leven tegemoet. Maar daarvoor moet je wel door de woestijn heen: leren het oude achter je te laten en knokken voor een ander bestaan.

Eind vorig jaar kreeg ik een brief van de allereerste bewoner van het Exodushuis in Den Haag. Dat eerste huis werd 25 jaar geleden geopend. Hij was toen 18 jaar en hij is inmiddels 43 jaar. Hij schreef dat hij zijn plaats gevonden had in de samenleving. En daar had Exodus zeker aan bijgedragen. Wat het belangrijkste was, schreef hij, was dat hij in Exodus voor het eerst in zijn leven het gevoel had gekregen ergens thuis te zijn.

Het is een mooie taak die we hebben om mensen weer thuis te brengen. Thuis bij zichzelf. Thuis bij hun relaties. Thuis in de samenleving. Thuis ook bij God.

In Exodus bieden we onze bewoners een strak gestructureerd begeleidingsprogramma met doelen voor iedere bewoner om aan te werken. En er wordt gewerkt aan levensopbouw op alle levensgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Wat we graag willen bereiken is dat onze bewoners een eigen leven opbouwen en ook de samenleving helpen opbouwen.

Heel mooi hebben jullie dat gisteren ook op de Nederland DOET-dag laten zien met het aanleggen van tuintjes in de buurt.

Exodusbewoners, ik wil jullie graag ook namens Exodus Nederland zeggen dat wij trots op jullie zijn. Want je leven opnieuw op de rails krijgen is een grote inspanning en daar heb je veel doorzettingsvermogen voor nodig.

Heel belangrijk in het Exodusprogramma vind ik dat we die oefening van onze bewoners op hun nieuwe levensweg samen gaan. Coöperatie in de begeleiding tussen bewoner en begeleider is essentieel. Maar we willen ook coöperatie met de buurt. We werken er overall aan om goede burens te zijn. We zoeken ook coöperatie met de instellingen, de gemeente en ook met de kerken.

In onze methodiek zijn professionele begeleiders belangrijk, maar ook vrijwilligers.

Namens Exodus Nederland wil ik jullie in dit nieuwe huis een symbolisch geschenk aanbieden. Het is een beeld dat ik ooit zelf als geschenk kreeg na een intensieve begeleiding. Ik geef het jullie graag door.

Het is een beeld van twee mensen. Het beeld laat iets zien van bij elkaar thuiskomen, elkaar opvangen, elkaar beschutting geven. Elkaar bij de hand nemen. Mensen weer thuisbrengen is de nieuwe bestemming die het oude klooster gekregen heeft. Zo is het ook een voortzetting van de bestemming van het huis die er altijd al was. Ik schenk jullie dit beeld en draag het over aan een bewoner en aan een vrijwilliger. Ik hoop en bid dat dit huis voor veel mensen tot een zegen mag zijn en dat zij er een nieuwe bestemming voor het leven zullen vinden.